

## Gymnastikstævne i Tommerup den 4. marts

Lørdag kl 11 samledes en gæv flok glade og forventningsfulde gymnaster bestående af Jonas, Allan, Søren, Mille, Elisa, Nina, EvaC, Eva J, Anje, Brian, Jonatan, Olga, Lykke og Anita med diverse pik-pak inkl. foreningsfanen og faldskærm i bussen for at køre til Tommerup og gymnastikstævnet.

Lykke og Olga blev guidede ind i hallen af de erfarne och vi fandt vores bord og madpakker. Lykke kunne slet ikke spise noget, hun var så nervøs, alle vi andre tog det hele meget afslappede. Faneeksperterne fik den pakket ud og EvaJ klarede opgaven som ny fanebærer med bravur og fik håndteret fanen helt korrekt da hele hallen sang "Der er et yndigt land".

Vi var på som nr 2 hold og da Britta desværre lå hjemme med influenza blev Anita ansvarlig for at styre musikken på tegn fra Lykke. Faldskærmen lå udfoldet på gulvet mens holdet marscherede ind til musik og satte sig på knæ rundt om. Pause i musikken mens Lykke råbte navnet op og hver især rejste sig. Igen musik og der var tempo på i de forskellige øvelser. Lykke havde lidt svært for at vurdere tiden og Anita prøvede at pege på det store ur imens hun styrede musikken, men Lykke havde slet ikke set at der var et ur i hallen og da vi i forvejen var meget obs på at ikke trække tiden ud , blev det et meget energisk og effektivt program på 10 min ( vi havde 15 min), publikum kom i hvert tilfælde ikke til at kede sig. Udmarsch med en faldskærm foldet sammen som en stor slange.

Lykke var lidt ked af at hun havde vurderet tiden forkert, men Anita havde sin standardkommentar: vi lærer af vores erfaringer og fejl.

Så kunne alle slappe af og Lykke spise sin mad. Vi hyggede med mad, kigge på de andre hold, købe drikkevarer og god snak. Vi havde det enormt hyggeligt og der kom mange sjove kommentarer. Jonatan var meget glad for at være med igen, han strålede over hele ansigtet.

Musikken til de forskellige hold var mega høj og vi kunne næsten ikke snakke sammen og Anita blev nødt til at sætte sig i sofaen udenfor hallen for at hvile ørerne og bestemte sig for at klage til tonemæsteren og se - det hjalp!

Vi fik klædt om, det klarede alle selv, men Elisa kunne ikke forstå hvor Jonas blev af så hun kom tilbage til bordet, hun gad ikke vente på ham længere udenfor omklædningen. Det tog lidt tid inden han kom med et stort smil, han havde nydt at sidde længe i saunaen.

Vi fik lækker mad og islagkage og hallen havde desværre ikke spiritusbevilling mere, så Allan fik ikke sin øl og andre ikke sin vin, men vi klarede os også fint med sodavand og cola.

Røverbanden kunne ikke komme i år, men et velspillende 8mandsorkester , Bali, spillede så vi var alle på dansegulvet konstant. Elisa kende bandet fra Haderslev. De havde vundet en orkesterkonkurrence hvor Pelleboys også havde deltaget. Brian charmerede mange damer og og dansede hele tiden med nogle nye, den ene flottere end den anden. Tænk hvis alle mænd var som ham....Da Lykke kom tilbage efter at have klædt om kom Brians kommentar "Du ser faneme lækker ud!". Nina havde den flotteste bluse på med store paljetter som glimrede når hun dansede.

Søren var en stor hjælp når fanen skulle pakkes ud og ind, han har en meget respektfuld indstilling til håndteringen.

Vi fik pakket sammen og bussen ventede på os. Mille snakkede en masse i bussen på vej hjem og fortalte om alt muligt, det er ikke så tit at vi hører hende sige så meget, det var dejligt.

Anje kendte chaufføren og de to kendte alle steder hvor de forskellige skulle sættes af. Anita sad med en liste foran og dirigerede. Søren og Eva Frueløkke, Jonatan hos sin mor på Hørgården, den trætteste af alle Lykke som ikke havde behov for at være social mere på Callesensgade, Mille og Brian på Gunderoth (hvor de valgte hver deres indgang og Anita blev totalt forvirret och Olga kom med en glemt pose med støvler), Allan Rugkobbøl og Nina, Anje, Elisa, Jonas, Olga og Anita på Reberbanen. Jonas skulle så videre til Norge kl02.30, vi andre var glade for at komme hjem og i seng.

En superdejlig dag og aften og vi glæder os til at vise vores program i fuld længde til sæsongafslutningen!